

Predikan för Pauluskapellet i Uppsala 19 april 2020

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, amen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus!

Predikotext: 1 Pet. 1:3–9 (episteltext):

³ Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, ⁴ till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. ⁵ Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.

⁶ Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. ⁷ Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. ⁸ Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje ⁹ när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.

I episteltexten på andra söndagen i påsktiden är det aposteln Petrus som talar till oss. Det är ett tilltal från Jesus Kristus själv, eftersom Petrus är Jesu Kristi apostel. Petrus första brev riktar sig till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Och i denna pandemins tid, när vi nu inte kan mötas för predikan i Pauluskapellet, har Jesus ett budskap till er som lever utspridda som främlingar i Uppsala, i Storvreta, i Tierp och var ni nu bor någonstans. Det är ett glädjefyllt budskap som Jesus vill räcka dig idag! Temat för denna söndag är påskens vittnen. Petrus var i allra högsta grad ett sådant vittne. Han hade varit med både vid Jesu död och uppståndelse. Han hade också en djupt personlig erfarenhet av att falla i frestelsens stund, att förneka sin Herre och Frälsare. Men också en erfarenhet av att bli fullständigt upprättat igen, och att fortsätta vandrigen tillsammans med Jesus i livet.

Som ämne för denna predikan har jag valt orden ”Med Guds makt”. De återfinns i vers 5 i episteltexten ovan. Men orden ”Med Guds makt” kan tillämpas på mycket av det Petrus undervisar oss om i denna text.

1. Med Guds makt är du född på nytt till ett levande hopp.

När vi hör om lärjungen Petrus går nog våra tankar till en profilstark person. Till en lärjunge som gärna tog initiativ, som visade vägen för de andra. Petrus var inte den som teg med vad han tänkte och vad han menade. Nej han var frimodig, han ville hela tiden framåt. Och han tog en ledarroll bland lärjungarna. Vi kan tänka på Petrus mod, exempelvis när lärjungarna satt i båten på Genesarets sjö. Vi läser i Matteusevangeliet kapitel 14 om hur Jesus skickade iväg lärjungarna för att ta båten över till andra sidan sjön. Där i båten blev de hårt ansatta, eftersom de hade motvind. Så kom plötsligt Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom blev de förskräckta och trodde det var ett spöke. Men Jesus lugnade dem med orden: ”Det Är Jag. Var inte rädda”. Då hör vi Petrus våghalsig men frimodig föreslå: ”Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.” Jesus säger åt honom att komma, och så får han gå på vattnet några meter. Längre än så höll det inte. Han ser vågorna omkring sig, blir rädd och börjar sjunka. Men Jesus räcker ut handen, griper tag i honom och säger: ”Så lite tro du har! Varför tvivlade du”. Vi kan nog inte annat än imponeras över Petrus. Tänk vad han vågade sig på!

Ett annat exempel på Petrus företagsamhet möter oss i skildringen av när Jesus var uppe på förklaringsberget. Det var bara Petrus, Jakob och Johannes som fick följa med Jesus dit.

Ensamma med Jesus ser de hur han plötsligt förvandlas inför deras ögon. Det står i Matteus kapitel 17 att hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Det måste varit något alldeles underbart när de där fick se Mose och Elia stå och samtala med Jesus. Petrus kan inte hålla tyst, han utbrister: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Nu blev det inte så, Jesus hade en annan tanke. Men var det inte friskt vågat av Petrus? Var det inte en stark tro som här kom till uttryck?

När Petrus skriver sitt första brev har det gått ett antal år, troligen är det skrivet i början av 60-talet efter Kristus. Petrus befinner sig i avslutningen av sitt liv. Han vandrar fortfarande med Jesus vid sin sida, men sedan några årtionden tillbaka är det med den osynlige Jesus. Och det har hänt någonting med Petrus under dessa år. Nu är det inte Petrus själv som är i fokus, nu har det egna jaget förbleknat. I detta brev är det den treenige Guden det handlar om. Texten inleds med ett jubel: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! Och vi kan lägga märke till att Petrus inte alls nämner sig själv i denna text, här finns inte ett spår av egen förtjänst eller värdighet. Här är det istället den jublande lovsången vi möter!

Vad handlar då denna jublande lovsång om? Inledningsvis får vi veta att det är Jesu Kristi Gud och Far som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det är inte något mindre än den nya födelsen som Petrus börjar att undervisa om. ”Utan att en människa blir född på nytt kan hon inte se Guds rike”. De orden fick Nikodemus höra av Jesus när han besökte honom på natten, Joh. 3. Det är helt avgörande att du blir född på nytt, helt avgörande för att bli frälst en dag. Men du kan inte själv föda dig på nytt, nej det måste till ett Guds under, ett Guds ingripande. Och det sker inte genom att du tar dig samman och bestämmer dig för att bli en kristen. Nej, det är Gud som har gripit in. Och det är genom att Jesus Kristus har uppstått från de döda som du är född på nytt. Det låter kanske märkligt, men så säger Guds Ord.

När det gäller vår frälsning kan vi inte göra ens det allra minsta. Det är helt och hållet Gud som agerar. Och grunden för din pånyttfödelse, din omvändelse, är vad Gud gjort i och genom sin son. Gud lade hela bördan av mänsklighetens synder på Jesus Kristus, han lät Jesus ta straffet i ditt ställe. När så Jesus uppstår från de döda var det någonting helt avgörande som skedde. Då blev Gud försonad och nöjd. Nu finns det inte längre något som hindrar honom från att ta emot dig som sitt älskade barn. När Jesus efter sin uppståndelse möter Maria utanför graven, ger han henne denna uppgift: ”gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud.” Jesus hade genom sin död tagit bort synden som skuld inför Gud. Sedan dess är himlens dörr öppen för var och en som vill komma. Och Jesus talar nu till oss, till dig, om ”min Far och er Far, min Gud och er Gud”.

Du är född på nytt genom dopet och genom tron, född på nytt till ett levande hopp! Ibland talar vi om hur viktigt det är att ”hålla hoppet vid liv”. Men här är det inte fråga om att hålla ett hopp vid liv. Det levande hoppet är inte ett sådant hopp som vi behöver hålla vid liv. Det levande hoppet är nämligen i sig självt levande, därför att det handlar om en levande person. Det levande hoppet är den levande Frälsaren, Jesus Kristus. Det är hans uppståndelse från de döda som är grunden för att du är född på nytt, grunden för att du får ha Gud till din far och Jesus till din bror. All kristen tro hade varit ett självmbedrägeri om inte Jesus hade uppstått från de döda. Kanske en tröst att ta till vid svåra stunder i livet, men inte någonting orubbligt som bär i döden och evigheten. Men nu är Jesus uppstånden från de döda, därför är hoppet levande!

Att hoppet är levande innebär också att du har ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Är det möjligt i dessa osäkra dagar att ha ett arv som aldrig kan förstöras? När Corona-pandemin slog igenom i Europa och i USA störtade börsen. Det var ett större fall än vid finanskrisen år 2008. Nyheter har gått ut om att sparare förlorade sammantaget tusentals miljarder kronor på bara några dagar. Än en gång har den ekonomiska tryggheten visat sig vara bedräglig. Än det ena och än det andra stödpaketet presenteras nu för att stadga upp ekonomin i Sverige, i Europa och runtom i världen. Men oron finns kvar på finansmarknaden, och vi vet inte hur länge det kommer att vara.

Men det arv som är förvarat åt oss i himlen, det står orubbligt fast! Den levande Herren sitter på tronen. Han som är vårt hopp har fått all makt i himlen och på jorden. Du har ditt bestående arv i personen Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Det gäller dig, och det gäller var och en som satt sin tro till det levande hoppet. Du har detta arv i tryggt förvar för alla kommande dagar, för Herren Jesus Kristus lever. Han som är uppstånden från de döda kan nämligen aldrig förstöras, fläckas eller vissna. Han sitter på tronen i himlen, och där förvarar Gud arvet åt dig. Du har någonting oerhört stort att se fram emot!

2. Med Guds makt bevaras du genom tron till den frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden.

Det är bara genom Guds makt som du kommer till tro på Jesus. Det är också endast genom Guds makt som vi kan bevaras som Guds barn. Det är stora saker som står på spel: ska jag nå himlen en dag eller ska jag bli ett av alla de exempel på människor som avfallit från tron? Arvet är redan i tryggt förvar, men hur ska det gå med mig som ständigt utsätts för hotet att falla. Att falla i synd, att komma bort ifrån Gud, det är något vi har anledning att vara rädda för. Särskilt när det går bra för oss här i livet och i världen så har vi anledning att frukta. Det är då vi tänker att vi klarar oss på egen hand, utan Gud. Djävulen jobbar hårt och målmedvetet för att föra dig bort från Jesus. Situationen är mycket allvarlig lär Guds ord: ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska uppsluka”, 1 Pet. 5:8.

Det är ett underbart löfte som vi möter i vår text: ”Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden” (1 Pet. 1:5). Den levande Herren Jesus har makt att bevara dig genom tron! Men det är samme apostel som senare i sitt brev varnar oss för vår motståndare djävulen, och liknar honom vid ett rytande lejon. Och vi kan fråga oss: hur är det möjligt att leva som kristen under denna hotande situation att falla i djävulens grepp? Svaret tror jag i hög grad fångas i Guds metod: att sända prövningar av olika slag.

Svårigheter, ångest och nöd är inget som naturligt vill ha. Nej, livet ska helst vara så fritt från svårigheter som bara är möjligt. Ändå säger Guds ord: ”Gläd er, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i led.” Prövningar framstår alltså som någonting gott, någonting som vi ska glädja oss över. Du kanske lider av prövningar, och oroar dig för vad som ska komma. Men mer än någonting annat ska du glädja dig! Här talas av prövningar som vi måste utstå, inte sådana som vi själva ser ett behov av. Tydligt bedömer vi inte behovet på samma sätt som Gud. När vi kanske inte ser någon nytta med prövningen, så ser Gud att detta är något som vi *måste* utstå, för att bli bevarade som Guds barn.

När Gud genom sin makt ska bevara oss, gör han det alltså i regel genom att sända prövningar av olika slag. Vi skulle aldrig nå målet om han inte använde prövningar och lidanden. Någon bättre metod verkar inte Gud känna till för att bevara sina barn i den frälsande tron. Även

aposteln Jakob talar mycket om prövningar, redan inledningsvis i sitt brev: ”Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende”, Jak. 1:2-4. Och aposteln Paulus skriver: ”Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.” Rom. 8:18.

Den prövade tron är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Vi anser guld vara något av det värdefullaste som finns, och i tider av ekonomisk instabilitet har ofta kapital sparats i rent guld, eftersom det anses ha ett mer bestående värde än pengar. Men Petrus lär oss här, att äktheten i er tro är långt värdefullare än guld. Guld är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Men tron är oförgänglig, den har bestått eldsprovet, och den överlever allt. Den ska bära oss ända in i himlen. Och eldsprovet är de prövningar som Herren sänder till oss, för att rena fram den äkta tron. Befria den från allt slagg, från alla falska föreställningar om Gud och från alla falska tröstegrunder. Tilliten till de yttre omständigheterna tonar så bort, Guds gåvor blir mindre viktiga än Gud själv.

Den äkta tron har den egenskapen att den förbyts i lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ju mer prövningar du utsätts för i livet med Jesus, desto mer blir du bunden vid honom själv! Du blir mer och mer fokuserad på honom. Från honom hämtar du all näring och vid honom hänger du fast, liksom grenen sitter fast i vinstocken och där hämtar all näring och växtkraft. Om Jesus Kristus är livskraften för dig redan nu, vilken ofattbar glädje ska det inte bli när han personligen uppenbarar sig för dig. Ja, en sådan tro ska mynna ut i lov, pris och ära till Jesus Kristus, din frälsare!

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det är så som Petrus beskriver situationen för den kristne. Och vi kan vara säkra på att han talar av egen erfarenhet. Han hade förnekat Jesus. Och efter sin förnekelse hade nog Petrus det oerhört tungt och mörkt. Jesus var död och Petrus hade fullständigt misslyckats i sitt löfte att inte svika honom. Efter sin uppståndelse hade Jesus skickat en särskild hälsning till Petrus om hur fullständigt förlåten han var, hur djupt älskad han var trots sitt syndafall. För nu var synden försonad och verklig förlåtelse fanns att få. Detta räckte Jesus till Petrus på ett helt personligt sätt, så att Petrus verkligen skulle våga lita på att det gällde honom. Upprättad av Jesus jublade han i en obeskrivlig himmelsk glädje!

Med Guds makt har Jesus uppväckts från de döda. Med Guds makt är du född på nytt till ett levande hopp. Och med Guds makt blir du genom tron bevarad så att du kan vinna målet för din tro: din själs frälsning. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är nu verksam i oss som tror. Så får vi, på samma gång prövade och jublande, vandra mot målet: att en dag få se Jesus, ansikte mot ansikte.

Amen.